

DESIDERIUS ERASMUS

Geboren in Rotterdam in 1466, 1467 of 1469 (?): vader was priester

Heette eigenlijk Geert Geerts (ofte Gerhard Gerhards)

Erasmus zelf schreef: 'Ik ben geboren in Rotterdam. Mijn moeder was de dochter van een medicijnmeester uit Zevenbergen, mijn vader had heimelijk met haar een verhouding en hoopte met haar te trouwen.'

Zijn vader was priester in Gouda en zijn moeder was zijn huishoudster => uitleggen

Omdat zijn vader priester was- zo verplicht door zijn ouders – mocht hij niet trouwen. Erasmus was daardoor een onwettig kind. Zijn moeder bracht haar zwangerschap door in Rotterdam omdat het in Gouda een schande zou zijn.

Erasmus zelf heeft heel wat mist gespuut over zijn afkomst en jeugdijaren.

Ging eerst naar de parochieschool in Gouda

In Utrecht krijgt hij muzikles van Jacob Obrecht.

Gaat naar de Latijnse school in Deventer, bij de Broeders van het Gemene Leven (Geert Grote): op dat moment de beste school in Nederland. Leert daar Latijn en Grieks (wat uitzonderlijk was).

In 1485: pest in Deventer. Erasmus vlucht naar 'sHertogenbosch.

In zijn vrije tijd kwam hij regelmatig naar het kasteel Borgvliet in Bergen-op-Zoom.

Studeert daarna in Parijs.

Maakt reis naar Engeland en ontmoet Thomas More, met wie hij zeer bevriend geraakt.

Gaat terug naar Parijs – de douane neemt hem al zijn Engels geld af en schrijft zijn eerste boek: ADAGIA (= spreekwoorden). Het wordt de eerste bestseller in de geschiedenis van de boekdrukkunst.

Gaat in 1506 naar Italië. In 1509 keert hij te paard terug en tijdens de doortocht door de Alpen krijgt hij het idee om ene boek over de zothed te schrijven.

Hij wordt raadsheer van Keizer Karel.

Hij reist daarna voortdurend van de ene stad naar de andere en woont overal een tijd, maar nooit langer dan enkele jaren. Zo woont hij o.a; in Antwerpen, Brugge, Leuven, Mechelen, Anderlecht, Basel, Freiburg.

Hij schrijft al zijn boeken in het Latijn, de taal van al wie destijds gestudeerd heeft.

Hij vertaalt het Nieuwe Testament uit het Grieks: een betere vertaling dan die van Hiëronymus. Deze nieuwe vertaling zal gebruikt worden door de Duitse monnik Maarten Luther om de Bijbel in het Duits te vertalen.

Hij spreekt verschillende talen, maar op zijn sterfbed spreekt hij zijn laatste woorden in het Nederlands: 'Lieve God'.

Zijn bekendste boek is: LOF DER ZOTHEID.

Maar hij heeft nog veel meer boeken geschreven over godsdienst enz. Ook een boekje voor de jeugd:

De civilitate morum puerilium 1530 ofwel in het Nederlands *Goede manierlijcke seden, Hoe die Jonghere gaen, staen, eten, drincken, spreken, swijghen, ter tafelen dienen, ende die spijsse ontghinnen sullen.*

Na zijn dood wordt er al snel een standbeeld opgericht in Rotterdam. Eerst een houten beeld in 1549, daarna een beeld in arduin. Maar dat werd in 1572 kapotgeschoten door het Spaanse leger. In 1622 krijgt hij een bronzen beeld. Dat staat er nu nog.

In het boek: HET GEHEIM VAN ROTTERDAM van Thea Beckman komt Erasmus voor.