

1. Waarom kiezen Nederlandse voetballers en voetbalsupporters steeds voor de kleur oranje? Hoe heet hun nationale hymne?

Omdat de stichter van hun land Willem van Oranje heet.

Het Wilhelmus

2. Hoe heten de twee edelen die door de hertog van Alva op de Grote Markt in Brussel werden onthoofd?

Graaf van Egmont en Graaf Horne

3. Luther baseerde zich op de vertaling van de Bijbel in het Duits op een Latijnse vertaling van een vriend van hem. Wie is die vriend? Wie vertaalde de Bijbel daarna in het Frans?

Desiderius Erasmus

Calvijn

4. In welke stad richtte Calvijn het bestuur in volgens zijn godsdienstige opvattingen? Welk land is het meest calvinistische land geworden?

Genève

Nederland

5. Keizer Karel nodigde Luther uit om naar Worms te komen. Wat moest Luther daar komen doen?

Luther moest er zijn 95 stellingen komen toelichten.

6. 2 beroemde burchten uit de reformatietijd:

In welke burcht werd Luther opgesloten en vertaalde hij de Bijbel in het Duits?

Wartburg

In welke burcht werd Willem van Oranje geboren? In welk land?

Dillenburg, Duitsland

7. Willem van Oranje is in zijn leven lid geweest van 3 verschillende godsdiensten. Welke en waarom?

1: Luthers (protestants). Hij leefde in Duitsland en zijn ouders waren luthers

2: Katholiek: om Prins van Oranje te kunnen worden.

3: Calvinistisch. Omdat hij aanvoerder was van de hoofdzakelijk calvinistische opstandelingen tegen Filips II

8. Welke naam kregen de mensen (edelen en gewone burgers) die in opstand kwamen tegen Filips II.

Geuzen

9. Wat betekent de spreuk : JE MAINTIENDRAI. Van wie is die spreuk?

Ik houd stand.

Willem van Oranje.

10. Wat is de Beeldenstorm? En wat zijn hagenpreken?

Beeldenstorm: de calvinisten halen de beelden van hun sokkels in kerken en kathedralen en vernietigen afbeeldingen van heiligen.

Hagenpreken: calvinistische predikanten die buiten de steden, te midden van velden en bossen hun preken houden.

EXTRA: welke heilige is er afgebeeld op de prent die rechts van het bord hangt? Wie is de schilder van dit tafereel?

De heilige Barbara.

Jan van Eyck