

zaterdag 23 januari 2010 door [Karel Berkhout](#)

Een hemel vol lief en leed

Soms leest Dr. Zeepaard een boek. Deze keer was dat *De sterrentuin* van Luc Cielen. Een tuin? Als je op een heldere avond omhoog kijkt, zie je de lichtjes van de sterren. Zo mooi als bloemen in een tuin.

Deze sterrentuin zit vol prachtige verhalen. Zo is er een verhaal over de tweelingbroers Castor en Pollux. Castor was sterfelijk, Pollux onsterfelijk. Op een dag raakte Castor dodelijk gewond. Pollux smeekte zijn vader, de oppergod Zeus, om hem met Castor te laten sterven. Zeus beloofde deze broederliefde. Beiden mochten de ene helft van het jaar bij de goden wonen. De andere helft moesten ze samen in de onderwereld doorbrengen. Samen leven ze aan de hemel voort in het sterrenbeeld Tweelingen.



Een sterrenbeeld? Wat is dat? Al duizenden jaren zien mensen in de sterren dieren als een leeuw of dingen als een weegschaal. Die dieren en dingen worden 'sterrenbeelden' genoemd. In totaal zijn er 88 sterrenbeelden. De twaalf sterrenbeelden van de dierenriem, zoals de boogschutter en de ram, ken je waarschijnlijk al. Die sterrenbeelden duiken op in horoscopen, waarmee je zogenaamd de toekomst kunt voorspellen. Daar gaat *De sterrentuin* (Uitgeverij Manteau) gelukkig niet over. In dit boek vertelt Luc Cielen wel waar de sterrenbeelden vandaan komen.

Mensen begonnen ongeveer tienduizend jaar geleden sterren een naam te geven. Maar het was heel lastig uit te leggen waar een ster stond. Daarom trokken mensen denkbeeldige lijnen tussen sterren die bij elkaar stonden: een sterrenbeeld.

Zo is er een groep sterren die samen een soort steelpan vormen: de Grote Beer. Dat sterrenbeeld is zo herkenbaar dat je de zoektocht aan de hemel altijd daar begint.

De Grieken maakten echt werk van de sterrenbeelden. De namen komen dan ook uit hun verhalen over goden en helden. De Grote Beer komt uit het verhaal over Callisto. Zij was de mooiste vrouw van de wereld en

kreeg een kind van Zeus. De jaloerse vrouw van Zeus veranderde haar in een beer. Haar zoon werd een jager, die zonder dat hij het wist op zijn moeder jaagde. Om Callisto te redden, zette Zeus haar aan de hemel.

Zo schuilen achter alle sterrenbeelden prachtige verhalen over verliefdheden, boze goden, dappere helden, gouden appels en de hoorn des overvloeds. Lees ze. En kijk op 1 februari om 9 uur 's avonds naar de hemel, met de sterrenkaart uit het boek bij de hand. Kijk of je sterrenbeelden herkent. En of je de verhalen herinnert. Karel Berkhout