

DE BERG DIE EEN MUIS BAARDE

Luc Cielen

"Wat maakt die berg een groot gedruis,
Daarbinnen lijkt het heel niet pluis."
Zo sprak de boer aan 't werk op 't veld.
Hij heeft het vlug toen voort verteld.

Veel mensen kwamen op de loop
En drumden bij de berg te hoop.
De berg rommelt, schudt meer en meer,
Stenen, rotsen storten neer.

Iemand roept : " Er komt voorwaar
Een woeste stroom uit die berg daar !"
Een ander roept vol vrees voor dit gekraak :
"Die berg baart zowaar een draak !"

Een derde meent : "Een god wordt hier geboren,
Om zegen te brengen over vee en koren."
Zij wachten zo nog dagen lang
Vervuld van hoop en vrees en bang.

Dan barst de berg met groot gedruis
En komt eruit: "Een kleine muis."