

DE LEEUW EN DE MUIS

Luc Cielen

Eens trippelde een muisje klein
Op de snuit van een leeuw zo groot.
Brult deze : "Ik klauw u dood !"

Piept 't muisje met een stemmetje fijn;
"Ach laat me leven, machtige heer,
Ik loon het u ooit op een keer."

De leeuw die lachte van plezier
En ging op jacht niet ver van hier.

Hij liep daar in een valse strik
Zijn hart stond stil van grote schrik.

Hij klauwde, gromde in grote nood
En vreesde reeds een vlugge dood.

Toen brulde hij met grote macht.
Dit hoorde 't muisje nog die nacht.

Het rende snel en sprak :
"Heer leeuw wees even stil,
Dan spant het net wat minder strak.
En kan ik, als u dat ook wil
U verlossen uit die touwen.

Het begon te knabbelen, te knauwen.
Vlug was onze leeuw nu los
En liep weer vrij terug in 't bos.