

## DE LEEUW EN DE STIER

*Luc Cielen*

Een leeuw zag eens een weldoorvoede stier  
En kreeg enorme zin om deze te verslinden.  
Maar zei : "Er zijn toch zoveel koeien hier,  
Ik zou die stier alleen eens moeten vinden."

Daarop bedacht hij heel vernuft  
Een plan als volgt, zie zelf maar:  
Beleefd en lief, en zonder dat hij bluft,  
Noodt hij de stier te eten uit zowaar.

De stier, gevlaid, antwoordt hem : "Graag,  
Vanavond nog wil ik uw gast wel zijn."  
En als de zon is neergedaald, heel laag,  
Dan haast hij zich om toch op tijd te zijn.

Maar de leeuw is nog niet thuis,  
Dus gaat de stier het hol maar in.  
Potten en pannen staan op het fornuis  
En kommen met de saus erin.

Het spit dat draait al op het vuur  
En vet, dat staat ernaast reeds klaar.  
Dus alles is er, maar op de duur,  
Dan merkt de stier : "Waar is het vlees toch ? Waar ?"

"Het vlees, ja, dat ben ik zelf !"  
Begreep de stier nu dadelijk wel.  
Dus bleef hij onder dit gewelf  
Niet een momentje langer, ja zelfs geen tel.

Des anderendaags kwam de leeuw weerom  
En zei: "Waar was u gisteravond wel?"  
"Ach, zei de stier, ik ben niet dom,  
Ik kwam, maar zag uw opzet snel. "