

DE VOS EN DE ZIEKE LEEUW

Luc Cielen

De koning der dieren lag ziek in zijn hol
Hij zuchtte en kreunde, gezond leek hij niet.
En de andere dieren, van meelij zo vol,
Die misten zijn raad en hadden verdriet.

Zij brachten daarom zo een voor een
Bezoek aan hun koning en gaven daarbij
Geschenken: wat kruiden, wat vlees of een been,
En alle kwamen, slechts een was niet erbij.

De leeuw, die had het ten slotte wel door :
De vos had hij nog niet gezien.
Daarom riep hij de wolf en zei : "Wel hoor,
Waar blijft de vos, ga jij eens zien."

De wolf die vroeg aan de vos toen de reden
Waarom hij nog geen bezoek had gebracht.
"Welnu, zei de vos, je mag het wel weten,
Ik kwam reeds twee keren, maar heb me bedacht.

Want voor 's konings hol, daar zag ik veel sporen
Van dieren die waren naar binnen gegaan.
Maar geen enkel van hen, dat moet je nu horen,
Was zo te zien, nog naar buiten gegaan.

Ik heb toen besloten om niet als iedereen
Naar binnen te gaan om de koning te zien,
Want dat hij niet ziek was, vermoedde ik meteen.
Of is dat soms niet zo, misschien ?"