

Inleiding

Gaius Julius Caesar werd op 13 juli van het jaar 100 voor Chr. geboren uit een zeer oud en aanzienlijk Romeins geslacht, dat echter nooit op de voorgrond was getreden. Hij ontving, eerst van zijn moeder Aurelia, eveneens voortgesproten uit een patricische familie, een zorgvuldige opvoeding, waardoor hij goed thuisraakte in de Griekse en Romeinse literatuur, in de wiskunde en de sterrenkunde, maar ook in lichamelijke vaardigheden, zoals paardrijden en zwemmen. Al spoedig bleek zijn grote en uitzonderlijk veelzijdige begaafdheid.

Tijdens Caesars jeugd was de politieke situatie in Rome zeer gespannen: twee groeperingen bestreden elkaar, te weten de senaatspartij en de volkspartij. Door allerlei omstandigheden werd Caesar reeds op zestienjarige leeftijd gedwongen, een keuze te doen en hij sloot zich aan bij de volkspartij. Daardoor kwam hij in conflict met de leider van de conservatieven, Sulla, die in 82 een overwinning had behaald op zijn tegenstanders. Caesar werd vogelvrij verklaard en moest vluchten. Op voorspraak van invloedrijke verwanten kreeg hij gratie, maar voor alle zekerheid verliet hij Rome. Na in Klein-Azië (nu Turkije) zijn eerste oorlogservaringen opgedaan te hebben, (hij ontving er een onderscheiding), keerde hij, pas na de dood van Sulla, naar Rome terug. Daar vestigde hij zich als advocaat en ontpopte zich in twee opzienbarende processen tegen voornamere regeringsfunctionarissen, die zich aan afpersingen hadden schuldig gemaakt, als een bijzonder talentvol redenaar.

Om zich nog meer in de welsprekendheid te bekwamen reisde hij naar Rhodus, waar een school in de rhetorica gevestigd was. Onderweg viel hij in handen van zeerovers, die hem gevangen hielden en een grote losprijs vroegen, namelijk twintig talenten (ongeveer vijfenvijftigduizend gulden). Caesar vond dat ze hem te laag taxeerden en verhoogde de bedongen som tot vijftig talenten! Gedurende de maand dat hij op het losgeld wachtte, behandelde hij de piraten met hautaine minachtig; zo maakte hij hun bijvoorbeeld duidelijk, dat ze zich stil hadden te houden, als hij sliep! Toen het geld gearriveerd was, zetten de rovers hem ergens op de Jonische kust af. Dadelijk huurde hij van een concurrerende troep piraten een kleine vloot en ging de bandieten achterna. Hij versloeg hen, nam zijn losprijs weer terug en liet hen, zoals hij hun tijdens zijn gevangenschap beloofd had, terechtstellen. Hij was toen vijfentwintig jaar.

Na zijn terugkeer uit Rhodus begon Caesar in 69 energiek te bouwen aan zijn politieke carrière, waarbij hij zich steeds opstelde aan de zijde van de