

TIBERIUS (14-37)

Zoon van LIVIA, vóór ze met Augustus trouwde.
Stiefzoon en aangenomen zoon van Augustus
Hij was 55 jaar toen hij keizer werd
Hij was gehard door het soldatenleven
Hij was een goede bestuurder. Overal in het rijk is er welvaart
Er zijn senatoren die hem willen vermoorden. Hij wordt daardoor uiterst achterdochtig en laat bij de minste aanwijzing mensen terechtstellen. Veel senatoren worden gedood.
Hij is zo ongerust en voelt zich in Rome zo onveilig dat hij zich terugtrekt op het eiland CAPRI.
Sterft er eenzaam en vol van haat op 80 jaar.
Tijdens zijn regering sterft Christus aan het kruis (Pasen)

CALIGULA (37-41)

Hij is een neef van Tiberius
Zijn naam betekent soldatenlaarsje; hij was als kind de lieveling van de soldaten.
Hij is in het leger opgegroeid
Hij wordt ernstig ziek en krankzinnig.
Roept zichzelf uit tot GOD
Hij laat rijke mensen en grootgrondbezitters ter dood brengen en hun goederen verbeurd verklaren.
Hij heft zware belastingen
Hij is in zijn paleis gedood door een officier van de pretoriaanse wacht.

CLAUDIUS (41-51)

Hij is de oom van Caligula.
Hij was als kind het 'enfant terrible' van zijn familie en kreeg daarom veel stokslagen.
Hij knikte voortdurend met zijn hoofd en met de knieën
Hij stotterde en kwijlde
Hij werd door iedereen uitgelachen en bespot en werd als zwakzinnig beschouwd en dus ongevaarlijk. Hij is niet zoals de anderen van zijn familie vermoord door zich als zwakzinnig voor te doen.
Hij was een boekenwurm, schreef zelf een boek over de geschiedenis van de Etrusken
Hij was 50 jaar toen hij tot keizer werd uitgeroepen door de pretoriaanse wacht
Bij de moord op Caligula had hij zich achter een gordijn verstopt. Een wachter zag zijn voeten en haalde hem achter het gordijn uit, bracht hem bij de andere wachters. Spottend werd hij begroet als de nieuwe keizer. Brengt de nacht door in de kazerne. De volgende dag roept het volk om de nieuwe keizer. Claudius wordt snel naar voren geschoven en wordt dus eerder toevallig keizer.
Hij was gehuwd met AGRIPPINA (zus van Caligula), die al een zoontje had dat NERO heette. Nero wordt geadopteerd door Claudius.
Hij laat een groot AQUADUCT aanleggen van 68 km lang, vanuit de bergen naar Rome
Hij laat in OSTIA een grote haven aanleggen
Agrippina liet hem vergiften om ervoor te zorgen dat niet zijn zoon BRITTANNICUS keizer zou worden, maar haar eigen zoon NERO.