

UITSPRAKEN ARISTOTELES
UIT: CITATENOMNIBUS

- 300 We moeten er eerder naar trachten onze begeerten te verminderen dan onze middelen te vergroten.
- 3680 Het enige wat men met liegen bereikt is niet geloofd te worden als men de waarheid spreekt.
- 4273 Ramspoed brengt de mensen tesamen, wanneer het kwaad dat over hen komt hetzelfde is.
- 4329 Vrouwen houden meer van hun kinderen dan mannen, want zij hebben een pijnlijker aandeel in hun voortbrenging en zij zijn er zekerder van dat ze van henzelf zijn.
- 4711 Niemand houdt van degene die hij vreest
- 4753 De muziek dient tot verstrooiing, tot opvoeding, tot aansporing van geest en hart en tot bevrijding der ziel van de hartstochten.
- 4832 De natuur doet niets zonder doel.
- 6190 Het geluk behoort aan de tevredenen.
- 6750 Mijn vrienden ! Er zijn geen vrienden !
- 6907 Ik noem hem dapperder die zijn begeerten overwint dan hij die over zijn vijanden zegeviert; want de moeilijkste overwinning is de overwinning op zichzelf.

Aristoteles

Leer van de LOGICA

alle zintuiglijke kennis is WAAR ik zie een vrouw
 ik zie zwart haar
daarop volgt het OORDEEL. De vrouw heeft zwart haar.

Leer van de NATUUR

uit een van de boeken opgedragen aan Alexander de Grote:

Voor een koning is het niet nodig om filosoof te zijn, maar het is wel nodig dat hij naar het advies van een wijsgeer luistert.

SYLLOGISME

Als $A = B$ en $B = C$, dan is $A = C$

DEDUCTIE

Van het algemene naar het bijzondere gaan.

DE 4 ELEMENTEN: vuur, aarde, lucht water.

 vuur en lucht streven omhoog

 aarde en water streven naar beneden.

 De 4 elementen gaan voortdurend in elkaar over. (BEWEGING)

HET 5e ELEMENT: aether. Boven de maan is de aether. Daar zijn ook de verschillende sferen.

GOD is de ONBEWOGEN BEWEGER (Die Sonn' erreget all's, macht alle Sterne tanzen)

Het doel van alles is: EUDAIMONIA (= geluk)

Het hoogste goed is de deugd.

 De deugd ligt altijd in het midden tussen 2 ondeugden.

 voorbeeld: Dapperheid ligt tussen roekeloosheid en lafheid.