

Sparta was een stad gesticht door Doriërs. Heel het leven was er gericht op het soldaat zijn. De zwakke baby's werden te vondeling gelegd. Vanaf hun zeven jaar werden de jongens opgeleid tot soldaten. Ze moesten koude, hitte, honger en dorst doorstaan. Ze moesten vechten en vooral gehoorzamen. Tot hun 60 jaar bleven zij soldaat. Zij mochten geen luxe hebben en geen rijkdom bezitten. Daarom gebruikte men in Sparta alleen maar waardeloos geld van ijzer.

De wetten van Sparta werden opgesteld door LYKOURGOS, die daarvoor eerst het orakel in Delphi had geraadpleegd. Het Spartaanse volk was het sterkste van heel Griekenland.

Tekening van een Dorische zuil.

Athene werd gesticht door de IONIËRS. Het waren vooral handelaars en zeelui. Zij bouwden op een hoge rots hun burcht: de AKROPOLIS. Later kwamen hier de tempels.

De Atheners mochten allen aan het bestuur van hun stad deelnemen. Zij waren de uitvinders van de DEMOCRATIE.

De eerste wetten waren opgesteld door DRACO. Dat waren heel strenge wetten. Daarna kwamen de wetten van SOLON, die waren wijs en rechtvaardig.

De beste tijd van Athene is die van PERIKLES: het is de GOUDEN EEUW. Toen werden de prachtigste tempels gebouwd, de mooiste beelden uit marmer gehouwen, toen was er welvaart en overvloed. De bekendste beeldhouwer heet PHIDIAS.

Tekening van een Ionische zuil

De Griekse steden stichtten op de kusten van Azië, Noord-Afrika, Italië, Frankrijk en Spanje nieuwe steden die trouw bleven aan hun moederstad. Deze nieuwe steden noemt men de KOLONIES.

Maar er komt oorlog met Perzië en tot driemaal toe woeden er hevige veldslagen. Eén van de bekendste momenten uit die oorlog is het gevecht bij de THERMOPYLAE, waar LEONIDAS en zijn mannen sneuvelden. Ook MARATHON, een vlakte waar gestreden werd, op 42 km van Athene, is bekend gebleven. De zeeslag bij SALAMIS is door AESCHYLOS beschreven. Later ontbranden er oorlogen tussen Sparta en Athene om de heerschappij over het Griekse schiereiland. Athene zal daarin verslagen worden.

Vanaf het jaar 776 voor Christus werden er in Olympia om de vier jaar spelen gehouden ter ere van Zeus. Eerst waren er alleen loopwedstrijden, maar later kwamen er nog andere disciplines bij. De belangrijkste was: de **PENTATLON** (= vijfkamp). Die bestaat uit:

DISCUSWERPEN

SPEERWERPEN

HARDLOPEN

VERSPRINGEN

WORSTELLEN

De winnaar kreeg een lauwerkrans, een standbeeld en een triomftocht naar de tempel. De naam van de winnaar bleef voor altijd bekend over heel Griekenland. Tijdens de spelen werd in heel Griekenland de vrede gehandhaafd.

In 393 na Christus werden de Spelen afgeschaft.

In 1896 werden ze opnieuw gehouden en atleten uit alle hoeken van de wereld mogen er nu aan meedoen. Er zijn nu zelfs Winter- en Zomerspelen en er bestaan veel meer disciplines dan in de Griekse Oudheid.