

Quanno nascette Ninno, a Betlemme,  
era notte e pareva miezojuorno.

Maje le stelle,  
lustere e belle,  
se vedètteno accussí.

La chiù lucente,  
jette a chiammá li Maggi a ll'Oriente.

Vertaling:

When the Child was born, in Bethlehem,  
it was night and it seemed era midday.  
Never the stars,  
clear and beautiful,  
were seen like that.  
and the brightest,  
went to call the Magi in the East.

Toen het Kind geboren werd, in Bethlehem,  
was het nacht en het leek middag.  
Nooit de sterren,  
helder en mooi,  
lieten zich zien op die manier.  
De meest schitterende  
ging roepen de magiërs uit het Oosten.